

De dood der rechtvaardigen is maar een overgang
tot een beter leven. H. Basil.



Gedenk in uwe gebeden de ziel

van Mevrouw

EMMA FOUBERT

echtgenote van Mijnheer

ALBERT VANDEWALLE

geboren te Ellezelles op 3 september 1902,
en overleden te Ronse op 23 juli 1956,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.



Zalig de mens, die met geduld de kwellingen
verdraagt; want na de dagen van beproeving zal hij
de kroon van leven ontvangen, die de Heer beloofd
heeft aan die Hem liefhebben. Jac. 1-12.

God bezocht haar met kwellingen, Hij overlaadde
haar met menige beproeving, en na haar beproefd
te hebben gelijk goud in het vuur, vond Hij haar
waardig.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en bloedver-
wanten, dank voor uw genegenheid en zorgen. Tot
weerzien.

De overledenen indachtig zijn in onze gebeden
is het klaarste bewijs van genegenheid die wij hun
toedragen, opdat hun plaats heden in vrede weze en
hun woning in het heilige Sion.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

De familiën FOUBERT en VANDEWALLE

gevoelig aan uw blijk van deelneming in hun
pijnlijken rouw, bleden Ued. hun innigen dank.



Ecce Homo